

Liturgie zondag 16 maart 2025 Gereformeerde kerk Ommen 9.30 uur

Voorganger: ds. Coby de Haan – predikant PGV Veenendaal

Organist: Frans Dijkstra

Orgelspel

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

We gaan staan

Zingen: De dag gaat open voor het woord lied 217: 1,2,3,4 en 5

Moment van stilte

Woorden van bemoediging en groet

Voorganger: Onze hulp is in de naam van de HEER

ALLEN: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Voorganger: Hij is voor ons een liefdevolle Vader

ALLEN: TOT IN EEUWIGHEID DUURT ZIJN TROUW.

Voorganger: De Heer is met u, met jou.

ALLEN: ZIJN VREDE IS MET ONS

Iedereen gaat zitten

Openingstekst

Heer,

Laat me uw licht zien,

telkens weer,

en geef me de kracht om op te staan

en U te volgen zonder ooit nog om te kijken.

(Henri Nouwen uit Gebeden uit de stilte)

Zingen Psalm 27: 1 en 2 Mijn licht, mijn heil

Gebed

Zingen Neem mij aan zoals ik ben Lied 833 (tweemaal zingen in het NDL)

Project kindernevendienst

We zingen het projectlied

Eerste bijbellezing Lucas 9: 28-36

Zingen Gij zijt in glans verschenen Lied 543: 1 en 3

Tweede bijbellezing Marcus 10: 35-45

Zingen : De laatsten worden de eersten lied 990: 1 en 2

Preek : **In de gloria?**



De Hooiwagen van Jheronimus Bosch (1510-1516)

Zingen lied 479: 1 en 4 uit de bundel Hemelhoog Heer, U bent mijn leven

Gebeden

- Voorbeden met als gezongen acclamatie 368d Houd mij in leven
- Stil gebed.
- Samen bidden we het Onze Vader

Aandacht voor de collecte

Kinderen kunnen uit de oppas worden gehaald

We gaan staan

Zingen: lied 418: 1 en 3 God schenk ons de kracht

Zegen

Afgesloten met gezongen Amen